

Οί Ταραχοποιοί!

Εμείς εκτιμούμε τον πολιτιστικόν πλούτο άλλων των Λαών. Εμείς θέλομαι σέβος του δικαίου του κάθε ανθρώπου, να μπορεί να ανακαλύπτει την δικιά του δημιουργητικότητα και να μπορεί να τη αναπτύξει. Εμείς θέλομαι, να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση στην αρχαία παράδοση της καλητεχνείας και του πολιτισμού. Αυτές οι παραδόσεις μιλάνε μέσα από μιά μεγάλη χορωδία για την ανθρώπινη φιλικότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη. Όπως κάποτε στο ξεκίνημα της μεγάλης Γαλικής επανάστασεως το 1789, κυριαρχούσε το σύνθημα: Ελευθερία, Ισότητα, αλληλεγγύη. Τίποτα απο αυτα δεν αποκαλούμε. Για αυτό χρειαζόμαστε Ταραχη:

Ταραχή γιά μια αλληλέγγυα πολυπολιτισμική κοινωνία

Ταραχή εναντίο των δεξιών εξτρεμιστών, κατα της χενοφοβίας και της βίας απο τα Δεξιά. Εμείς θέλομαι χειρισμό των θεμάτων και όχι την εύκολη αγνόηση αυτών. Εμείς θέλομαι την διαλεύκανση των έγκληματων των Ναζί φασιστών. Εμείς απαιτούμαι την άμμεση απαγόρευση εθνικού κόμματος Γερμανίας (NPD)!

Εμείς απαιτούμαι το τέλος του απάνθρωπου τρόπου απέλασσης των φυγάδων και τον τρόπο χειρισμού του θέματος πολιτικού ασύλλου. Εμείς απαιτούμαι επαρκή ανθρώπινη και υπαρξιακή στήριξη των λαών της Αφρικής και το τέλος της διαρκούς τραγωδίας «φρούριο Ευρώπη» με εβδομαδιαίες αναφορές για φυγάδες που πνίγονται στη Μεσόγειο.

Ταραχή για την κοινωνική αναδιανομή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ταραχή κατά του κοινωνικού ψύχους στη Γερμανία.

Ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξη χωρίς τα θεοποιημένα χρεώγραφα και τη κερδοσκοπία, και υπονομεύει τις ρίζες του ανθρώπινου και πολιτιστικού πλούτου.

Ζητούμε την κοινωνική προστασία για τους ανθρώπους αντί να συνεχίζεται η πρακτική της Φτώχευσης μέσω του "Hartz IV". Εμείς αμυνώμεθα ενάντια στη μονομερή επιδότηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων από τη μια πλευρά και απο την άλλη το παράτημα "στο ελεος του Θεού" του προσωπικού και των εργαζομένων. Ζητάμε ο πλούτος να αναδιανέμεται από πάνω προς τα κάτω!

Είμαστε αντίθετοι με την περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού συστήματος ασφαλείας και κοινωνικών ιδρυμάτων – και κατά της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης.

Ταραχή για μια ειρηνική Γερμανία

Ταραχή κατά της πολιτικής πολέμου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ζητούμε τον άμεσο τερματισμό των ένοπλων ενεργειών στο Αφγανιστάν και αλλού. Απαιτούμε την παραίτηση από την κατασκευή του πυρηνικού συστήματος άμυνας ραντάρ των ΗΠΑ στην Ευρώπη! Θέλουμε η Γερμανία να μην είναι στην πρώτη

γραμμή της παγκόσμιας εξαγωγής όπλων, αλλά στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διεθνούς αλληλεγγύης για τις φτωχές χώρες.

Ταραχή για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας

Εμείς, οι καλλιτέχνες και πολιτιστικά εργαζομένοι, επηρεαζόμαστε άμεσα και συχνά αρχικά από τις επιπτώσεις της κρίσης. Οι τοπικοί και κρατικοί προϋπολογισμοί παγώνουν, τα θέατρα κλείνουν, μείωση της χρηματοδότησης για τους ανεξάρτητες σκηνές. Εκδότες και διοργανωτές αποφεύγουν το κίνδυνο, νέα ταλέντα είναι δύσκολο να βρουν ευκαιρία για εκδόσεις, εκθέσεις και παραστάσεις. Στην οικονομική κρίση, ο πολιτισμός μένει πίσω. Γι' αυτό υψώνουμε τη φωνή μας κατά του βάρους της κρίσης, το οποίο μετατίθεται για μια ακόμα φορά από πάνω προς τα κάτω!

Εμείς, οι καλλιτέχνες και πολιτιστικά εργαζομένοι, απευθυνόμαστε στους πολίτες, στους εργαζόμενους και τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους νέους, τους φοιτητές και τους μαθητές στη Γερμανία: Ας δημιουργήσουμε μαζί για αυτές τις αξιώσεις ταραχή! Ταραχή είναι το πρώτο καθήκον των πολιτών!

Όνοματεπώνυμο	διεύθυνση	E-Mail	Επάγγελμα	Υπογραφή

Πρωτεργάτες (στις 21/06/2009): Bettina Jürgensen (Schleswig-Holstein), Toni Köhler-Terz (Thüringen), Werner Lutz (Bayern), Erich Schaffner (Hessen), Peter Schenzer (Hamburg), Hans Wallner (Regensburg) Dirk Wilke (Hamburg), Jane Zahn (Baden-Württemberg).

Επικοινωνία και υπεύθυνος έκδοσης:

Werner Lutz, Nürnberger Straße 45, 91052 Erlangen, mail: einheiztext@t-online.de